

## PLUS MINUS

## Gevangenis

**W**e hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk krijgt Eindhoven zijn eigen gevangenis. Het complex verrijst momenteel op de hoek van de Zwembadweg en de Paradijslaan, en ik vermoed dat het over een paar maanden wel klaar zal zijn. Er staat weliswaar niet bij dat het een huis van bewaring betreft, maar dat zie je zo; de gebouwen zijn zó afstotend lelijk dat daar geen normaal mens in wil wonen. Vierkant, plomp, grauw als as, en voorzien van zulke kleine raampjes dat daaruit ontsnappen onmogelijk is. Het complex bestaat uit vier bunkers: drie kleine aan de voorkant en één hoge daar achter. De kleine zijn waarschijnlijk bedoeld voor lichtgestraf-



door **Gerard Janssen**

ten – pakweg mensen die na een moeilijke jeugd een moord hebben begaan – en de grote voor de zware gevallen, zeg maar puberale moslim-

jongetjes die een jaar of tien krijgen omdat ze nog niets gedaan hebben.

De kleine gebouwen zijn met elkaar verbonden door tussenmuren die opvallend blauw zijn. Dat is om de gevangenen hun detentie in te peperen: de hemel buiten is mooi strak blauw, maar die krijg jij voorlopig niet in vrijheid te zien, vent. Had je maar geen boef moeten worden.

Ja, ik ben trots op onze eigen nor. Ik vind het alleen wel spijtig voor de mensen aan de overkant van de Zwembadweg. Die hadden tot voor kort een vrij uitzicht op een pittoreske parkeerplaats, en op zich alternatief verpozende heren in het Anne Frankplantsoen. Nu staan er slechts die kazematten. Maar ja – willen wij dat Eindhoven meegaat in de vaart der naties, dan moeten wij allen offers brengen.

brandweer  
gebouwde  
ed in 2004  
veiligheids-  
s het langs  
wd. Sinds-  
volgens de  
erd en ope-  
an de voor-

meer invloed  
. De rol van  
regio wordt  
edrijf heeft  
sen met een

**Diefstal bij juwelier  
Woensel op tv in**